

Lied



Refrein



Mededelingen

Zending en zegen

Vrijdag 15 oktober om 20u:
jonge gezinnen wisselen uit aan de hand
van een stellingenspel omtrent geloven
en geloofsbeleving. Ben je er graag bij?
Sluit aan in Ons Huis. Voor meer info:
sophie@mestdach-vandaele.be of 0479 54 58 68

Cafaith
@Tereken



Uitnodiging

10-jarig jubileum

Wereldhuis Bonangana vzw
Maak DAT mee!

Zaterdag 16 oktober 2021

Huize de Meerleer

Hofstraat 7, 9100 Sint-Niklaas

Gezellig intercultureel samenzijn.

Iedereen welkom vanaf 13u tot 15u30.

Tentoonstelling, hapje, drankje, kinderanimatie
en livemuziek van heinde en verre.

Gratis drankje van het (Wereld)huis!

v.z.: Piet Callens, Nieuwstraat 158, 9100 Sint-Niklaas

oktober

28e zondag b-jaar
10 oktober 2021



Lied



Welkom

Vandaag horen wij in de lezing en in het evangelie verhalen over levenswijsheid, die niet te koop is. Rijkdom kan mensen tot gevangenen maken van hun geld en goed.

We moeten er verstandig mee om gaan.

'Liefdevol verbinden'

is liefdevol met onze medemensen omgaan. Dat is de enige levenswijze die gelukkig maakt. Willen we in deze viering steun en hulp vragen om die levensweg te kiezen.

We doen dit in de naam van de Vader, ..

Gebed om nabijheid

God,
we zijn zo vlug tevreden over onszelf
en vinden zo gemakkelijk excuses
om iets niet te moeten doen voor een ander.
Ook al hebben wij het goed,
toch zijn wij zo vaak jaloers
op wat anderen hebben.
We beoordelen mensen op basis van hun bezit,
diploma of prestige in plaats van te kijken
naar wie ze 'echt' zijn als mens.

God, geef ons wijsheid om goede keuzes te maken,
wanneer het materiële ons teveel in beslag neemt
en schenk ons vergeving wanneer wij niet
in staat zijn ons in te zetten voor 'een betere wereld'
voor IEDEREEN. Amen.

Lied

Draag mij, God, in barm-har-tig-heid.

Til mij op uit al mijn klein-heid.

Koes-ter mij in barm-har-tig-heid:

Va-der, moe-der, God met ons.

Gloria

Eer aan God in de hoge,
schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon, die ons bevrijdt.

Glo-ri-a, glo-ri-a,

glo-ri-a, glo-ri-a.

Vredewens

God, Gij hebt ons laten zien
welke weg leidt tot waarachtig leven:
de weg van liefde die leidt
naar gerechtigheid en vrede voor elke mens.
Moedig ons aan om stukje bij beetje los te laten,
zodat we zonder angst en zonder dreiging
kunnen bouwen aan uw droom van vrede.
Help ons, om vanuit uw Liefde
mensen te verbinden zodat we vredevol
kunnen samenleven.
Dat willen wij elkaar van harte toewensen.

De vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij elkaar ook een teken van die vrede.

Inleiding op de communie

*Dan zal er vreugde zijn op aarde
vrijheid en vrede in Jezus' naam.
Door Hem en met Hem en in Hem
bieden wij U, barmhartige Vader, dit dankoffer aan
in de gemeenschap van de Kerk,
die leeft door Jezus' Geest, vandaag
en alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen.*

Communie

Om in stilte te lezen naar Manu Verhulst

Wij weten niet hoe rijk wij zijn...
het spoor van God voor ons al uitgetekend
van toen we nog met kinderoogen
naar de wereld keken.

Wij weten niet hoe rijk wij zijn...
dat onze God geen god is van verre en in den hoge,
maar dat Hij in het hart van d' allerminste mensen
gezocht en ook gevonden wordt.

Wij weten niet hoe rijk wij zijn...
omdat God als een Metgezel met ons
de wegen gaat van alle leven,
met de schouders van een Vriend,
en een Hart dat alle ruimte laat.



Wij weten niet hoe arm wij zijn,
wanneer wij stilzwijgend voorbijgaan
aan Gods deur,
en niet willen bekennen
dat wij zonder Hem
de armste mensen van de wereld zijn.

Slotgebed

God, wij danken U, omdat wij er mogen zijn.
Leer ons te leven, bevrijd van angst, bezit en macht.
Leer ons in de ander geen bedreiging,
maar een gelijke te zien.
Leer ons creatief te zijn en zo mogelijkheden vinden
om aan iedere mens recht te doen,
zodat wij met z'n allen kunnen genieten
van wat het leven te bieden heeft. Amen.

voorzang

Hei - lig is de Heer, de God van het heel -

al! Ho - san - na voor de Heer die ko - men

Fine samen voorzang

1. zal! Hei - lig is de zal! De he - mel en de

2. aar - de zijn ver - vuld van uw heer - lijk - heid!

samen

Ho - sa - na voor de Heer die ko - men zal!

voorzang

Ge - ze - gend Hij die komt in de naam van de

Heer, die is, die was en die ko - men zal.

D.C. al fine (samen)

Vader, wij willen hier Jezus gedenken:
zijn leven, dood en verrijzenis.
Maak ons één met Hem
in deze gaven van brood en wijn. (...).

Verkondigen wij de kern van ons geloof:
Zijn dood gedenken wij,
Zijn opstanding belijden wij,
Zijn toekomst verwachten wij.

Wij bidden voor de mensen die
een speciale plaats innemen in ons hart,
ook voor hen die van ons zijn heengegaan (...)
God, laat ze nooit verloren gaan
en schrijf hun namen in de palm van uw hand.

Verwarm ons hart,
opdat wij het wonder van het leven
mogen beschermen voor elkaar.
Schenk ons wat van uw mildheid
en mededogen,
opdat wij elkaar van dag tot dag
met nieuwe ogen mogen zien,
opdat wij elkaars tekorten helpen dragen.

Maak ons krachtig en sterk,
opdat wij wegen mogen zoeken van vrede,
opdat wij in elkaar uw gelaat zouden ontdekken,
opdat we voor elkaar zouden zorgen,
wie we ook zijn.

Onze Vader

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen. **Gloria ...**

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken en met allen
die aan zijn boodschap gestalte geven. **Gloria ...**

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg, in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen. **Gloria ...**

Gebed

God, Gij kent ons,
Gij weet wat ons gelukkig maakt.
Wij willen leven, niet voor onszelf,
maar voor elkaar.
Breek ons hart open zodat er ruimte vrijkomt
om verbinding te zoeken
met mensen vol pijn en verdriet,
mensen die geen zicht meer hebben
op een zinvolle toekomst.
Mogen wij ons geroepen voelen
om hen de weg te tonen naar een betere wereld,
door onze liefde en onze nabijheid. Amen.

Inleiding op de lezingen

De lezing is een gebed om wijsheid,
die alle aardse goederen te boven gaat.
Het kernwoord van dit evangelie is 'prijsgeven'.
Iets van zijn tijd, van zijn eigen persoon,
van zijn eigen 'mens zijn' zomaar gratis weggeven.
Jezus vertelt ons wat we moeten doen
om een beetje hemel op aarde te maken.

Eerste lezing het boek Wijsheid 7, 7-11

Orgel

Moment voor de kinderen

Evangelie Marcus 10, 17-30

Jezus ik denk aan Jou,
Jezus ik spreek met Jou,
Jezus ik hou van Jou.



Homilie

Voorbeden

Bidden we om wijze, bescheiden mensen
die niet lonken naar macht,
die niet uit zijn op steeds meer.
Dat wijzelf zulke mensen mogen zijn
die zich niet spiegelen aan anderen,
maar tevreden zijn met wat we kunnen,
die dankbaar zijn voor alles
wat ons in het leven is meegegeven.

Laat ons bid - den. Laat ons
bid - den in de stil - te van ons
hart, dat de Va - der ons
daar - toe be - zie - len mag.

Bidden we om wijze, rustige mensen
die niet haastig leven,
niet oppervlakkig aan de meest
waardevolle momenten voorbijgaan.
Dat wijzelf zulke mensen mogen zijn
die tijd vrijmaken voor anderen,
geduldig zijn in het luisteren
en bescheiden in het spreken.

Laat ons bidden, laat ons bidden ...

Bidden we om wijze, begripvolle mensen
die met 'open blik' naar de anderen kijken;
die niet oordelen op grond van geruchten
maar proberen zoeken wie die andere mens is.
Dat wijzelf zulke mensen mogen zijn
die veel van anderen verdragen,
omdat wij onze eigen zwakheden herkennen.

Laat ons bidden, laat ons bidden ...

Belijdenis

Wij geloven in God, de Vader,
die zijn schepping in onze handen heeft gegeven
om er een woning van te maken
waarin het goed is om te leven.

Wij geloven in de Zoon, Jezus Christus,
die bij ons kwam wonen
en nu leeft in de harten van de mensen.
Hij is ons voorbeeld van liefde tot het uiterste.

Wij geloven in Gods Geest,
die ieder van ons de kracht geeft
om aan het Rijk van God mee te bouwen.

Wij geloven in een gemeenschap
waarin elkeen zorg draagt voor de ander;
waarin eenieder gestalte geeft
aan de Blijde Boodschap door woord en daad.

Wij geloven dat een mensenleven
nooit zal eindigen
en dat we hoopvol mogen uitzien
naar het eeuwig geluk bij de Vader. Amen.

Offerande

Gebed over de gaven

Wijze God wij bidden U,
aanvaard deze gaven van brood en wijn
uit onze handen, ons bezit en onze rijkdom.
Wij bieden ze U aan als teken dat wij willen leven
overeenkomstig uw blijde boodschap,
in navolging van Jezus, uw Zoon. Amen.

Gebed bij brood en wijn van leven

De Heer zal met u zijn. **De Heer zal u bewaren.**
Verheft uw hart. **Wij zijn met ons hart bij de Heer.**
Brenge wij dank aan de Heer, onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen delen om anderen
een menswaardig bestaan te verzekeren,
voor hen die hun huis gastvrij openstellen.

**Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen luisteren
naar het leed van anderen,
die wonden genezen
door de pijn te helpen dragen;
voor mensen die kunnen troosten.**

Wij danken U, God,
voor mensen die rust en stilte brengen,
die oog hebben voor kleine dingen,
die zich verheugen in de grootheid van anderen.

**Wij danken U, God,
voor mensen die hongeren
naar gerechtigheid,
die lijden omwille van het onrecht
dat anderen wordt aangedaan.**

Wij danken U, God,
voor mensen die mild zijn in hun oordeel,
die eerbied hebben voor het leven,
die hun hart openen
voor vergeving en verzoening.

**Wij danken U, God,
voor mensen die zuiver zijn
in hun bedoelingen,
die oprecht zijn in hun woorden,
die trouw blijven aan hun vrienden.**

Uit dankbaarheid zingen wij U toe: